

Δημήτρης Συλλούρης τον ρώτησε ευθέως εάν η Λαϊκή ήταν πράγματι στην ατζέντα των συζητήσεων με τη Ρωσία «ή είναι δικό μας παραμύθι εδώ και εμείς μιλούμε για τούτο».<sup>164</sup>

— ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Για να είμαστε ειλικρινείς. Φαίνεται ότι δεν ήταν.

— ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ: Διότι αν δεν ήταν τι λόγος υπήρχε να το αφήσουμε μέχρι το Σάββατο, τότε;

— ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Απλούστατα γιατί είπαν ότι είχαν γίνει κάποιες επιτροπές και θα έβλεπαν ενδεχόμενα και το θέμα των τραπεζών, τελικά όμως από ό,τι με ενημέρωσε ο κ. Σαρρής κάποιος που έδειξαν ενδιαφέρον, είναι κάποιος «τσαρλατάνος» από τη Σιγκαπούρη, καμιά σχέση με τη ρωσική κυβέρνηση ή με τα ρωσικά ταμεία ή τις ρωσικές τράπεζες.

### Ο Πρόεδρος κοιμάται...

Όταν γίνονταν αυτές οι συζητήσεις, και τα φώτα όλης της Κύπρου ήταν στραμμένα στο Προεδρικό, η κοινωνία δεν είχε καμιά αντίληψη της ελαφρότητας με την οποία αντιμετώπιζε τα πράγματα το πολιτικό προσωπικό. Οι τρεις-τέσσερις άνθρωποι που καταλάβαιναν (Νεοφύτου, Γεωργιάδης, Πετρίδης και Στυλιανίδης) ήταν απελπισμένοι και ανήμποροι να αναχαιτίσουν τις επερχόμενες τραγικές επιπτώσεις. Το χαμηλόβαθμο προσωπικό του Προεδρικού ήμασταν μαζεμένοι στο γραφείο του κυβερνητικού εκπροσώπου και παρακολουθούσαμε τις εξελίξεις από τα διεθνή πρακτορεία και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Δεν είχαμε λεπτομερή ενημέρωση του τι γινόταν μέσα στη μεγάλη αίθουσα, όμως είχαμε καλύτερη αντίληψη της μεγάλης εικόνας και είχαμε πλήρη συνείδηση της αδυναμίας της ηγεσίας να χειριστεί την κατάσταση. Ήταν τόσο καθαρό το τι έπρεπε να γίνει και ότι ακολουθούσαμε λάθος δρόμο, που δεν μπορούσε να το χωρέσει ο νους του ανθρώπου.

<sup>164</sup>. Αποστενογραφημένα πρακτικά σύσκεψης των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων στο Προεδρικό, 21.3.2013, 7:00 μ.μ.

Κατά τις 2:00 το απόγευμα ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Προέδρου με τα κόμματα. Στις 6:00 το απόγευμα ήταν προγραμματισμένη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου για να εγκρίνει το νομοσχέδιο για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης και στις 7:00 μ.μ. θα συνεδρίαζε η Βουλή για να το ψηφίσει σε νόμο. Ο Αναστασιάδης επέστρεψε στο γραφείο του και εκεί βρήκε την επιστολή-καταγγελία που του έστειλε η διοίκηση της Λαϊκής Τράπεζας, ότι μεθοδεύονταν το κλείσιμό της.

Το έγγραφο είχε διαρρεύσει, και τα κανάλια είχαν αρχίσει να μεταδίδουν ότι έκλεινε η Λαϊκή. Οι καταθέτες δημιούργησαν ουρές στις ΑΤΜ και η ΕΤΥΚ κάλεσε τους υπαλλήλους της τράπεζας να συγκεντρωθούν έξω από τη Βουλή και να διαμαρτυρηθούν κατά του νόμου για την εξυγίανση. Ο Αναστασιάδης, προ του κινδύνου να χρεωθεί την ευθύνη, ειδοποίησε τη διοίκηση της Λαϊκής να βρίσκεται στο Προεδρικό στις 6:00 το απόγευμα και να υποστηρίξει αυτά που έλεγε στο έγγραφο ενώπιον του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Πανίκου Δημητριάδη, τον οποίο επίσης προσκάλεσε να είναι παρών.

Ακολούθως ο Αναστασιάδης αποσύρθηκε στον πάνω όροφο του Προεδρικού, για να κοιμηθεί. Στο ερώτημα αν ήταν δυνατό να σείεται συθέμελα το τραπεζικό σύστημα και ο Πρόεδρος να κοιμάται, η απάντηση είναι καταφατική. Τις κανονικές μέρες, ο Αναστασιάδης αρχίζει κατά τις 10:00 το πρωί να πίνει μερικά ούισκι Famous Grouse με πάγο. Μέχρι τις 12:00 αρχίζει να φαίνεται στη συμπεριφορά του η επίδραση του ποτού. Όλοι ξέρουν ότι το μεσημέρι δεν πας στον Αναστασιάδη με κακά νέα και για δύσκολες αποφάσεις. Κατά τις 2:00 το απόγευμα ανοίγει το συρτάρι του. Παίρνει την μπουκάλια με το ούισκι που είναι πάντα εκεί, πλαγιασστή, την ανοίγει, κατεβάζει αρκετές γουλιές σαν να πίνει αναψυκτικό στο μπουκάλι και πηγαίνει κατευθείαν στο κρεβάτι. Αυτή η σκηνή — που την είδαν ΟΛΟΙ στο Προεδρικό — ήταν η πιο άβολη και η πιο δυστυχής που έζησα ποτέ στο προεδρικό γραφείο. Δεν είναι το ότι πίνει μερικά ποτά και χαλαρώνει, που είναι ανθρώπινο και φυσιολογικό, ιδιαίτερα σε στιγμές έντασης, παρόλο που αυτό επηρεάζει αρνητικά τη συμπεριφορά και την απόδοσή του. Είναι ο τρόπος που το κάνει, που δείχνει έλλειψη σεβασμού πρώτα και κύρια στον εαυτό του, στον χώρο και στο αξίωμα που εκπροσωπεί.